

Informatie- brochure

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Pastorale dienst



Aan ons ziekenhuis is een pastorale dienst verbonden die permanent bereikbaar is.

Aan elke verpleegafdeling is een pastor verbonden, waarop u vrijblijvend een beroep kan doen. De pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Zij kunnen u helpen door naar u te luisteren, samen met u te zoeken naar zin, mee te leven met wat u bezighoudt. Zij behoren zelf tot de katholieke traditie maar ze zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. Iedereen heeft immers levens- en zin vragen.

Wanneer/waarvoor kan ik beroep doen op een pastor?

Als u als patiënt en/of familie nood hebt aan een gesprek, een bezoek of gewoon een luisterend oor:

- vóór een operatie of een behandeling
- bij een lange revalidatie
- bij een ingrijpende beslissing of verandering
- bij verdriet en vreugde
- bij geloof en ongelooft
- bij onmacht en kwetsbaarheid
- bij dankbaarheid, hoop en troost
- als het u allemaal wat teveel wordt
- als u slecht nieuws gekregen hebt
- als de overgang naar een ander verblijf, levensfase moeilijk is
- als u de communie wenst te ontvangen

- als u opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
- als u op zoek bent naar vergeving of verzoening
- als u de ziekenzalving of ziekenzegening wil ontvangen op uw kamer
- als u afscheid wil nemen van een geliefd persoon
- als u samen met de pastor wil bidden ...

Hoe de pastorale dienst bereiken?

Het is voor de ziekenhuispastores niet mogelijk om zelf iedereen te bereiken. U kan steeds zelf een seintje geven dat u hun bezoek verwacht:

- via de telefoon
- via een medewerker van de afdeling
- via het onthaal
- door het invullen van het formulier 'Godsdienstige, morele of filosofische bijstand', dat u vindt bij de onthaal-brochure.
- via e-mail (zie achteraan deze folder)



De kapel - Liturgie

U kunt in de kapel overdag terecht voor een moment van stilte, bezinning of gebed.

De kapel is open van 9 tot 19u.



Op bepaalde hoogfeesten gaat er een viering door in onze kapel. Op de vooravond wordt door de verpleegkundigen gevraagd of u hieraan wenst deel te nemen.

Communie

Het biddend ontvangen van de H. Communie is een krachtig teken van verbondenheid met Jezus en met de bredere gemeenschap van de Kerk.

Op zondag en hoogfeesten wordt de communie rondgedragen vanaf 8.30u. Op de afdelingen geriatrie gaan we ook nog eens tijdens de week langs. Uiteraard kan op vraag ook dagelijks de communie worden bezorgd.

De verpleegkundigen zullen u de avond voordien vragen of u wenst te communiceren.

Ziekenzalving en zegengebeden

Op aanvraag van de zieke of van de familie kan een ziekenzalving of ziekenzegening op de kamer gevierd worden, indien mogelijk in het bijzijn van de familie.

Bij levensgevaar of overlijden is een zegengebed waarin de stervende wordt gezegend en toevertrouwd aan God even zinvol.

Tot wederzijdse ondersteuning en als dank voor het leven kan de pastor na het overlijden de familie en vrienden voorgaan in een afscheidsgebed.



TV

Alle vieringen worden vanuit de kapel uitgezonden via het intern TV-kanaal. Naast informatie over onze dienst, worden op ons kanaal ook regelmatig documentaires en bezinningen uitgezonden.

Contactgegevens

Campus Aalst

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Ziekenhuispastores:

- **Wouter Devos**
 - T. 053/72 70 28 – Intern T. 7028
 - Wouter.devos@olvz-aalst.be

- **Liesbet Van Woensel**
 - T. 053/72 85 03 – Intern T. 8503
 - Liesbet.van.woensel@olvz-aalst.be

- **Filip Witdouck**
 - T. 053/72 44 01 – Intern T. 1329
 - Filip.witdouck@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van het aanbod dat u vanuit de pastorale dienst kunt verwachten. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen, schrijf deze eventueel op en neem gerust contact met uw ziekenhuispastor.

Versie 24/02/2022

